

Vier de kerk!

Vier de kerk: ontvangen en
verwonderen

Bijbelleesrooster



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

Vier de kerk!

Bijbelleesrooster

Tip: Bespaar papier en inkt. Print alleen de pagina's die je nodig hebt.
Er is ook een printversie van het bijbelleesrooster beschikbaar.

Colofon

Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de eigen gemeente.

Copyright 2023 Kerkpunt
Dokter Spanjaardweg 4b | 8025 BT Zwolle
www.kerpunt.nl





INHOUD

1. Kijken.....	4
2. Verschillende vormen	5

Bijbelleesrooster

Vier de kerk: ontvangen en verwonderen

1. KIJKEN

Om als gemeente voor- of na de startzondag met het thema 'Vier de kerk' bezig te zijn, kun je een gezamenlijk leesrooster gebruiken.

Om te ontvangen en te verwonderen is belangrijk om goed om je heen te kijken. Dat begint met terugkijken waar we vandaan komen. Ook kijken we rond naar onze gemeenteleden. En je mag vooruit kijken naar waar we naar toe gaan.

Tussen de (..) vind je teksten voor verdere verdieping.

1	Efeziërs. 1:4-5, Haggai 2:3-9 Hoe kunnen we vandaag kerk zijn? Misschien kijk je wel vol heimwee terug naar hoe het eerder was en voel je vooral verlies. Het volk Israël kende dat gevoel. Hun tempel was verwoest. Het zou nooit meer worden als vroeger. Maar de Here zelf spreekt hen moed in: Hij zal bij zijn volk zijn. Paulus kijkt ook terug. Hij ziet dan hoe God al voor het begin van deze wereld ons liefdevol heeft uitgekozen. Wat een basis hebben we om op door te gaan! <i>Wat zie jij als je persoonlijk terugkijkt op je relatie met God en zijn gemeente in de afgelopen periode? Wat wil je graag meenemen en wat wil je achterlaten?</i>
2	Efeziërs 1:1b, Kolossenzen 1:2,3 (1 Petrus 1:15-16) Ook jij bent als gelovige geheiligd door Jezus en daarmee in Gods ogen heilig. Je bent ook geroepen om een heilige te zijn. <i>Welk gevoel roept het woord heilig bij jou op? Zie jij jezelf ook als heilig?</i>
3	Exodus 19:3-6a, Kolossenzen 3:12-15, (1 Petr. 2:9) Je gaat een trektocht maken met mensen die in Gods ogen heilig zijn, apart gezet voor Hem. Niet volmaakt, maar wel geliefd door Hem. Zijn kinderen, jouw broers en zussen. <i>Zie jij je broer en zus zijn ook als heilig? Wat betekent dat voor het samen optrekken?</i>
e4	Efeziërs 1: 3-13, Exodus 34:4-7 Als Paulus naar God kijkt dan schieten woorden bijna tekort. God is een Vader die vol verlangen en liefdevol ons overstelpt met goede gaven. Zijn grote macht waarmee Hij Jezus deed opstaan uit de dood, is ook werkzaam voor ons. Daarmee kunnen we met goede moed aan onze trektocht beginnen. <i>Hoe kijk jij naar God? Welk beeld overheerst? Welk gevoel speelt de boventoon?</i>
5	Efeziërs 1:13, 18-19, 1 Petrus 5:10 Paulus kijkt ook vooruit en wijst dan op de rijke luister die we zullen ontvangen. Daar bestaat bij hem geen twijfel over. We hebben zelfs Gods Geest ontvangen als een voorschot daarop. <i>Waar verlang jij naar? Hoe vaak kijk jij verwachtingsvol vooruit?</i>

Liedtip Luister deze week eens naar het lied 'Open the eyes of my heart' (In het Nederlands: 'schijn met Uw licht in mijn hart').



2. VERSCHILLENDE VORMEN

Je kunt het bijbelleesrooster op verschillende manieren gebruiken. We beschrijven er hier enkele. Misschien is het leuk om deze vormen in de komende periode wat af te wisselen.

Suggestie 1 - Slow reading methode

Slow reading is het langzaam, luisterend en liefdevol lezen van een korte bijbeltekst. Lees het hele gedeelte en kies 1 of 2 verzen waar je dieper bij stil wilt staan. Je leest in stilte, met aandacht en met de verwachting dat de heilige Geest je iets te zeggen heeft.

- **Word stil (Silentio)**
Zoek een plek zonder afleiding. Steek een kaars aan en neem de tijd om je hoofd tot rust te brengen. Gebruik hiervoor eventueel muziek.
- **Lees de bijbeltekst (Lectio)**
Lees de tekst meerdere keren, ook hardop. Schrijf de tekst op en laat het woord voor woord tot je doordringen.
- **Betrek het op jezelf (Meditatio)**
Hoe zit je hier? Wat speelt er in je leven? Wat heeft deze tekst met jouw situatie te maken?
- **Bespreek het met God (Oratio)**
Bid en bespreek je gedachten over de tekst met God. Bevraag Hem, dank Hem, huil uit bij Hem, prijs Hem...
- **Laat je verrassen (Contemplatio)**
Wacht af of God je een boodschap geeft, een beeld of het besef van zijn liefde voor jou. Ontdek dat Hij je aankijkt en kom tot rust in zijn aanwezigheid.

(Slow reading is een methode van bijbellezen die door is Kerkpunt ontwikkeld op basis van Lectio Divina uit de kloostertraditie.)

Suggestie 2 - Lezen en bidden

Lees de teksten langzaam. Stel jezelf de volgende drie vragen en noteer de antwoorden:

- Wat heb ik over God geleerd, waarvoor ik Hem zou kunnen prijzen of danken?
- Wat heb ik over mezelf geleerd waarvoor ik vergeving kan vragen en waarvan ik mezelf zou kunnen bekeren?
- Wat heb ik geleerd over mijn leven en over waar ik naar verlang, waar ik om zou kunnen vragen of waar ik naar zou kunnen handelen?

Neem deze punten mee in je gebed.